

Click – sa det då!

Text: Åke Grandell

Jag for till OS – som så många andra.  
Gick ut en runda – gick blott ut och vandra.  
Råkade ut för ett gäng fotografer.  
Click sa det då – click sa det då!

Smet in på klubben - med säkerhetsvakter  
mest för att undvika kvällspressens makter.  
Såg en som tycktes va släkt med serafer.  
Click sa det då – click sa det då.

Vad som riktigt inträffade då  
har jag ännu svårt att helt förstå.  
Plötsligt dansa hela rummet.  
Allt var kallt och hett och ljummet.

Hur skall jag den flickan träffa få.  
Någonting kan jag väl hitta på.  
Fick ett papper, fann en penna,  
skrev att jag nu vill bekänna – att

Du drog förbi som en vind – men det räckte.  
Alla min tillvaros ramar du spräckte.  
Skönheten din den kan ingenting dölja.  
click sa det då – click sa det då.

Önskar att jag mycket snart kan få se dig.  
Hoppas att du nu en dans ville ge mig.  
Satsar på chansen – och det som kan följa.  
Click sa det då – click sa det då.

Vad som sedan hände med oss två  
har jag mycket svårt att helt förstå.  
Ännu dansar hela rummet.  
Allt är kallt och hett och ljummet.

Jag blev yr och snurrig i min boll,  
miste visst totalt all självkontroll,  
nötte nog ut mången penna  
för att kärleken bekänna.

Mycket vill som känt ha ännu mer.  
Träffarna blev längre och allt fler.  
Ännu dansar hela rummet.  
Allt är kallt och hett och ljummet.

Silvia är här – nu är hon min!  
Kära du – för evigt är jag din!  
Utan papper – utan penna  
kan min kärlek jag bekänna – så!